

# VARIANTEN

MEMLEMSBLAD FOR SKAKKLUBBEN AF 1927

3. Argang

nr. 4

14. 4. 1970

Igen et indlæg fra en læser !!

For et stykke tid siden var der her i bladet en artikel om juniøres, deres placering på holdene før i tiden og nu, antallet af juniøres før og nu osv. Som reaktion på artiklen kom for et par numre siden et indlæg fra Hans Dahl med forslag om, hvordan vi i fremtiden kan sikre os juniøres.

Til dette nummer er der kommet et indlæg angående den anden ting, der stod noget om i den omtalte artikel, nemlig juniøerne og arbejdet med disse før i tiden. Indlægget er fra et af vore "gamle" medlemmer, der har en sådan anciennitet, at han kan tale med om disse ting, nemlig Børge Jacobsen.

Børge Jacobsens indlæg lyder :

Jeg har gennem 20 år været medlem af skakklubben, og der har ikke i de 20 år manglet på tilgang af unge spillere. Nogle blev i 2 måneder andre i 6 måneder og de mest trofaste i et par år. Spørgsmålet er: Hvorfor blev disse unge spillere ikke i klubben ? Svaret er lige til. Der var ikke nogen, der tog sig af dem. Der var ingen, der forstod, at tale med dem og at give dem opmuntring. Teoriundervisning var der heller ikke.

Det er på hele denne baggrund, det skal ses, at vi, der er kommet noget op i årene, har kunnet holde os på 1. holdet så længe.

Villy Hansen var en god turneringsleder. Men når man står over for en bestyrelse, der ikke vil gå med til reformer, kan man jo ingen vegne komme. Efter 67 er der imidlertid kommet en ny bestyrelse til, der er mere reformværlig samt

en meget dygtig turneringsleder, og siden da er klubben gået frem i spillestyrke, så den i dag er en af Sorø amts stærkeste skakklubber.

Dette indlæg er skrevet med al ære og respekt for de gamle, men det må være de unge, men må bygge klubbens fremtid på, da det er dem, der i de kommende år skal føre klubben frem til ære og anseelse.

Børge Jacobsen

---

### Dansk Arbejder Skak Forbund opløst.

Et kapitel i dansk skakliv er afsluttet. I påsken besluttede Dansk Arbejder Skak Forbund (DASF) 's delegeretforsamling at opløse forbundet. Det var trist, at det skulle gå DASF, som det er gået den sidste halve snes år. Man skal vist være temmelig snæversynet, hvis man ikke kan se, at skaklivet bliver meget sundere og at mulighederne for at spille skak bliver flere og bedre, når der er to (store) skakorganisationer i et land, end når der kun er een. DASF har udført sit hovedarbejde ved udbredelsen af kendskabet til skak blandt arbejdere. Heldigvis har man i DSU's topledelse i takt med at DASF begyndte at gå alvorligt tilbage anlagt et ændret syn på rekrutteringen af spillere, idet man til forskel fra tidligere agiterer mere og nu blandt alle befolkningsgrupper end tidligere, således at tabet af Arbejder skaks mission, at få specielt arbejdere interesseret i skak, i dag ikke føles så stort som hvis det var sket for 15 - 20 år siden.

Da Ringsted indtil for få år siden, da situationen for DASF var ved at blive uholdbar p. gr. af den enorme tilbagegang, havde været medlem af DASF gennem godt 35 år, vil det vel være naturligt at give et rids over de vigtigste punkter i DASF's historie med hovedvægten lagt på at belyse hovedårsagerne til at det gik som det er gået.

DASF stiftedes i 1932 af de tre klubber: AS København (AS 1904), AS Horsens og AS Gjentofte, som følge af længere tids uoverensstemmelse med DSU bl. a. om økonomien. Men også den standsforskelle på arbejdere og andre, der dengang var, og som især mærkedes i Københavns Skak Union, bidrog til at de store arbejder-klubber dannede et eget forbund. Efter det første år var forbundets medlemstal vokset til 16 klubber med 600 medlemmer (Ringsted var en af de første klubber, der sluttede sig til DASF). Efter 4 år var der ialt 52 klubber med tilsammen ca. 1300 medlemmer. DASF voksede støt gennem trediverne og gennem første del af fyrrerne

og nåede et medlemstal på over 4000 spillere fordelt i 135 klubber. Det var vel nok inden for disse første 15 år af sin levetid DASF udførte sit største arbejde til gavn for dansk skak. Thi ganske vist havde en del arbejder-klubber meldt sig over fra DSU, men det var kun 20-30 stykker. Resten af de godt 100 klubber var nydannede som følge af oplysningsarbejde og propagandastævner for skak arrangeret af DASF. En del af de mange medlemmer skyldtes for en del krigen, og efter denne, da livet atter gik sin vante gang, stabiliseredes medlemstallet til o. 2500 fordelt i godt 100 klubber. De tilsvarende tal for DSU i denne tid var ca. 16000 medlemmer under krigen og 6000 medlemmer efter krigen, altså en relativt meget større tilbagegang end DASF. I den stabile tid efter krigen var DASF altså ca. halvt så stor som DSU.

Omkring 1950 kom den spæde begyndelse til enden for DASF. Enkelte klubber meldte sig med spredte mellemrum over i DSU og blandt disse var Århus Nordre (flere gange danmarksmester i DSU), der var forbundets stærkeste klub og dertil en af de største. Nordre var stiftet som en arbejderklub og havde altid stået i DASF, så det var et hårdt slag. Gennem halvtredserne gik flere klubber over i DSU, men der var tale om så få i forhold til den samlede bestand af AS-klubber, at det ikke var nogen katastrofe. Det udviklede det sig imidlertid til sidst i halvtredserne og o.60, da ledere inden for DSU fik øje på de muligheder, der ved at lokke klubber fra DASF over i DSU var for nemt at få øget DSU's medlemstal. Det var jo usægtelig nemmere at hugge spillere fra DASF end selv at få nye spillere aktiveret. Med dette som ledetråd begyndte disse ledere et undergravende og infiltrerende arbejde, hvis endelige mål var udslettelse af DASF. Desværre lykkedes det at kapre klubber straks, således at der fra sidst i halvtredserne og fremover gik klubber over hvert år. Det var til at begynde med nogle store og stærke klubber, der gik. De rev flere klubber med sig, bl. a. mange fynske og jyske, sådan at DASF i 1963 var omtrent halveret. I årene derefter gik det stærkt, idet næsten alle de store jyske klubber samt de meget stærke klubber Gladsaxe og Gentofte gik over. En positiv ting var der dog, da mange DASF-ledere, der via deres klubber var fulgt med ind i DSU, fik lederposter der og på den måde kunne tilføre DSU mange af de i-deer DASF stod for. Desværre var der jo også tilfælde, hvor tidligere medlemmer af Arbejder-Skak efter at være blevet medlemmer af DSU hånede og tit nærmest forsøgte at ødelægge DASF. En af de mest fremtrædende af den type var Harald Enevoldsen, der bl. a. betegnede skakken i DASF som værende på et selskabeligt plan !! Hertil kan man kun bemærke, at det må have været et temmelig højt selskabeligt plan.

når man tænker på at bl. a. følgende landsholdsspillere, som DSU nyder godt af : Bjørn Brinck-Clausen, Frode Fihl-Jensen, Kaj Blom, Ejgil Pedersen, Troels Bjerre og til dels Jens Enevoldsen alle er fostret af DASF !!

I 1965 var der godt 40 klubber tilbage, men det var begyndt at gå stærkt med udmeldelserne. I 1967 var der kun 15 klubber tilbage og det var klart, at enden var ved at nærme sig. Da Øbro (Danmarks største skakklub) bebudede sin afgang for et par år siden, besluttede Ringsted, der bortset fra klubberne i Nordsjælland og Nykøbing F, var eneste tilbagevarende klub i provinsen, sig til at gå over i DSU for at få muligheder for at spille holdturnering med omegnsklubberne. I de sidste par år har kun Hvidovre forladt Arbejder-Skak, men i år havde forbundets nu stærkeste klub Frederiksholm besluttet at gå over. Dette var en af årsagerne til at DASF's hovedbestyrelse i påsken foreslog delegeretforsamlingen at opløse forbundet og henstille til klubberne at indmelde sig i DSU pr 1/7, så de kunne komme med i holdturneringen 1970/71. Delegeretforsamlingen vedtog hovedbestyrelsens forslag med 2/3 majoritet, hvorefter Dansk Arbejder Skak Forbund var opløst.

Forudsat at Ringsted kommer til at spille i gruppe 2 i 3. division til efteråret kommer vi til at møde følgende hold (efter al sandsynlighed): Maribo I, Sorø I, Indslev I, Vordingborg I, Odense Skakklub I, Korsør I samt vinderen af den fynske mesterrække. Iøvrigt forlyder det at Sorø (nr. 2 i år) svækkes særdeles kraftigt til den kommende sæson, da 5-6 af deres 1. holdsspillere rejser, bl. a. nr. 1-3.

## KLUBBENS BESTYRELSE

Formand: Jørn Hansen, Set Gertrudsvej 3 - 613435

Kasserer - Knud Jørgensen

Eskild Jørgensen

Otto Olsen - 61 17 71

Lasse Appelquist - Turneringsleder

Materialforvaltere: Anton Pedersen

Obert Frederiksen

REDAKTØR: LASSE APPELQUIST

NÆSTE NR:

5. eller 12. 5. 1970